

<p>Mom/Dad: There are over 365 scriptures on fear, more than enough for each day of the year. Don't make your children do without. Cut out the verses and put them in a bowl by the front door..one a day every day.</p> <p>Not all children are comfortable sharing all their fears. These verses will help your child with things he does not know how to share as well as those he cannot put into words.</p> <p>All verses taken from Het Boek and used with permission of The international Bible Society.</p>	<p>Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Lukas 12:32</p>	<p>Wees niet bang voor plotselinge schrik, laat je niet van de wijs brengen door de ondergang van de goddelozen. Spreuken 3:25</p>
<p>Als je gaat liggen, zal niets of niemand je doen schrikken; je kunt gaan liggen en rustig slapen. Spreuken 3:24</p>	<p>Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee. Psalmen 23:4</p>	<p>Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! Vader!" Romeinen 8:15</p>
<p>Angst voor mensen is een valstrik, maar wie op God vertrouwt, is onaantastbaar. Spreuken 29:25</p>	<p>Een lied van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Jonkvrouwen'. Psalmen 46:1</p>	<p>Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. Johannes 14:27</p>

<p>Onder Zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord. Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. Psalmen 91:4</p>	<p>Maak u dus geen zorgen over wat u zult eten of aantrekken. Mattheüs 6:31</p>	<p>U, HERE, bent mijn toevluchtsoord. U hebt de Allerhoogste God als beschermer gekozen. Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven. .Psalmen 91:9-10</p>
<p>Een lied van David. De HERE is mijn licht en mijn redder. Voor wie zou ik dan bang zijn? De HERE is mijn levenskracht. Zou ik dan nog angst voor iemand hebben? Psalmen 27:1</p>	<p>Maar wie wel naar mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken, want dergelijk onheil is voor hem niet weggelegd." Spreuken 1:33</p>	<p>Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dank zij Hem Die zoveel van ons houdt, de overwinning! Romeinen 8:37</p>
<p>Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de HERE, uw God, u overal terzijde zal staan." Joshua 1:9</p>	<p>U bent Hem toch meer waard dan de vogels! Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Mattheus 6:27</p>	<p>Stel heel uw vertrouwen op de HERE en doe wat Hij goed vindt. Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent. Psalmen 37:3</p>
<p>Weet je voor wie je een heilige vrees moet hebben? Voor God, Die macht heeft te doden en daarna in de hel te gooien. Lukas 12:5</p>	<p>In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. 1 Johannes 4:18</p>	<p>Maar nu, Israël, zegt de HERE, Die u heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht; Ik heb u bij uw naam geroepen; u bent van Mij. Jesaja 43:1</p>