

<p><b>Mom/Dad:</b> No one, adult or child, can live without hope. It is probably harder for a child to lose hope but it is DEFINITELY harder for them to get it back once it is lost. If your child has lost hope (becomes depressed) add these verses to what you are already doing.. NOTHING is too difficult for God.</p> <p>All verses taken from Het Boek and used with permission of The international Bible Society.</p>	<p>Het is mijn verlangen dat God, Die ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. Dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15:13</p>	<p>Daarom vertrouwen wij op God, Die Christus uit de dood heeft laten opstaan en Hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. 1 Petrus 1:21</p>
<p>Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven. Romeinen 5:5</p>	<p>Kortom, er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. 1 Corintiërs 13:13</p>	<p>Dit zeg ik tegen allen die God volgen: "Heb Hem van harte lief, want de HERE zorgt voor hen die Hem trouw volgen; maar Hij rekent grondig af met de hoogmoedigen. Psalmen 31:24</p>
<p>Ik blijf U verwachten; ik zal alleen maar meer en meer U de eer geven. Psalmen 71:14</p>	<p>Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Titus 2:13</p>	<p>Opdat men dit zal geloven, werken wij hard en moeten wij veel doorstaan; want onze hoop is gericht op de levende God, Die de redder van alle mensen is, in het bijzonder van hen die in Hem geloven. 1 1 Timotheüs 4:10</p>

<p>Aan: Timotheüs, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here. 1 Timotheüs 1:2</p>	<p>Maar laten wij die bij de dag horen, nuchter blijven. Wij moeten onszelf beschermen met het pantser van geloof en liefde en met de helm van de hoop van het heil. 1 Thessalonicenzen 5:8</p>	<p>Want voor wie leven wij? Wie geven ons hoop en blijdschap? Wie zijn onze trots en beloning? Dat bent u! Ja, u die ons grote vreugde zult geven als wij, bij Zijn terugkeer, samen voor de Here Jezus staan. 1 Thessalonicenzen 2:19</p>
<p>Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: Dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Colossenzen 1:27</p>	<p>die u in de hemel wacht. U ziet uit naar die hemelse vreugde sinds u de waarheid, het goede nieuws, gehoord hebt. Colossenzen 1:5</p>	<p>Wij horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam; wij hebben dezelfde Geest; wij verwachten dezelfde heerlijke toekomst, omdat God ons heeft geroepen. Efeziërs 4:4</p>
<p>Hij heeft ons inderdaad geholpen en ons leven gered. Ja, wij weten zeker dat Hij dat telkens weer zal doen. 2 Corintiërs 1:10</p>	<p>Ja, dan zijn de gestorven gelovigen reddeloos verloren. Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij meer te beklagen dan wie ook. 1 Corintiërs 15:18-19</p>	<p>Dank zij Zijn genade heeft Hij ons voor God rechtvaardig verklaard. En nu mogen wij vol verwachting uitkijken naar het eeuwige leven dat Hij ons geeft. Titus 3:7</p>
<p>De HERE hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor Hem hebben en vertrouwen op Zijn goedheid en liefde. Psalmen 147:11</p>	<p>Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. Hebreeën 6:11</p>	<p>Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig verwachten. Romeinen 8:25</p>