

<p><b>Mom/Dad:</b> Raising a safe healthy child means helping them with their FEELINGS not just their behavior. The child MOST in need of comfort is probably the angry child.</p> <p>There are two problems with offering comfort to an angry child: <b>He doesn't want it and we are not particularly interested in giving it.</b></p> <p>Seem like a perfect time to share a bible verse? It is. Parents who want to take an extra step can visit <a href="http://www.ddiggs.com">www.ddiggs.com</a>.</p> <p>All verses taken from Het Boek and Used with permission of the IBS</p>	<p>Een geduldig mens is beter dan een sterk mens, en wie zichzelf goed in bedwang heeft, is sterker dan de man die steden inneemt. Spreuken 16:32</p>	<p>Geef het kwaad geen kans, maar overwin het door het goede te doen. Romeinen 12:21</p>
<p>Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg. Vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet; vermijd alles wat slecht is. Efeziërs 4:31</p>	<p>Als u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor schuldigen en onschuldigen. Mattheus 5:45</p>	<p>Een verstandig mens wordt niet snel kwaad; het siert hem dat hij over onrecht heen kan stappen. Spreuken 19:11</p>
<p>Zeg niet dat u het onrecht zult wreken; wacht liever op de HERE, want Hij zal u bijstaan. Spreuken 20:22</p>	<p>De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. 1 Corinthiërs 10:13</p>	<p>Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen.. 1 Petrus 4:9</p>

<p>Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. 2 Petrus 1:5-6</p>	<p>Want door melk te karnen ontstaat boter, door te hard op de neus te drukken ontstaat een bloedneus en door woede op te wekken ontstaat ruzie. Spreuken 30:33</p>	<p>Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug en dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij was rechtvaardig onder de verdrukten. 1 Petrus 2:23</p>
<p>Wees niet te snel geërgerd, dat staat gelijk aan dwaasheid. Prediker 7:9</p>	<p>Hoogmoed komt voor de val, maar een nederig mens wordt gewaardeerd. Spreuken 29:23</p>	<p>Luister goed: De HERE heeft mij voor Zich openbaar gemaakt en mij antwoord gegeven. Psalm 138:1-2</p>
<p>Leer oudere mannen dat zij nuchter, ernstig en verstandig moeten zijn; zij moeten de waarheid kennen en geloven en alles met liefde en geduld doen. Titus 2:2</p>	<p>Heb net zoveel liefde en medeleven als uw hemelse Vader. Veroordeel niemand; want anders komt het op uw eigen hoofd terecht. Neem niemand iets kwalijk. Dan zal ook u niets kwalijk worden genomen. Lukas 6:36-37</p>	<p>De jonge mannen moeten zich verhouden als de HERE, die rechtvaardig is en liefheeft. Titus 2:12</p>
<p>Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent. Efeziërs 4:26</p>	<p>Vroeger zei men: 'Wie iemand vermoordt, moet sterven.' Maar Ik ga verder. Ik zeg: Als u kwaad bent op uw broeder, wordt u veroordeeld. Als u hem uitscheldt, moet u voor God terechtstaan. Matthew 5:21-22</p>	<p>Vermijd het gezelschap van een driftkop. Spreuken 22:24</p>