

<p>.Mom/Dad: It is the lonely child who follows the crowd, the one most open to temptation and peer pressure. We MUST warn our children about the dangers of following the crowd but it is also important to protect them from loneliness. Memorizing one of these verses last thing at night is a good starting place. <u>Inviting your children's friends into your home once a month is a second good idea.</u></p> <p>all verses taken from Het Boek and used with permission of The international Bible Society.</p>	<p>Ik zal u niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij u terug. Johannes 14:18</p>	<p>Al zouden mijn vader en moeder mij in de steek laten, de HERE laat mij nooit alleen. Psalmen 27:10</p>
<p>Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee. Psalmen 23:4</p>	<p>Een psalm van David. De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Psalmen 23:1</p>	<p>Een lied van de Korachieten voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Jonkvrouwen'. Psalmen 46:1</p>
<p>Ik heb hun verteld wie U bent en zal dat blijven doen. Want Ik wil dat Uw liefde voor Mij in hen zal zijn, en dat Ikzelf ook in hen zal zijn." Johannes 17:26</p>	<p>Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 1 Petrus 5:7</p>	<p>Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd: "Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal u nooit in de steek laten." Hebreeën 13:5</p>

<p>Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! Vader!" Romeinen 8:15</p>	<p>In tijden van grote moeite en zorgen roep ik naar U, omdat U mij altijd antwoord geeft. Psalmen 86:7</p>	<p>Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken; maar dat doet u al. 1 Thessalonicenzen 5:11</p>
<p>Want Hij vindt het niet prettig mensen in het nauw te drijven en verdriet te bezorgen. Klaagliederen 3:33</p>	<p>Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen. 2 Corintheër 1:4</p>	<p>Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus en de bron van alle liefdevolle hulp. 2 Corintheër 1:3</p>
<p>De Boeken zijn geschreven om ons te leren. Wij lezen daar hoe mensen, die God onder alles trouw bleven, steeds weer bemoedigd werden. En dat geeft ons nieuwe moed en goede hoop. Romeinen 15:4</p>	<p>Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Mattheüs 5:4</p>	<p>Maar als wij in het licht van God leven, zijn wij één met elkaar en wast het bloed van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. 1 Johannes 1:7</p>
<p>Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 1:3</p>	<p>God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met Zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. 1 Corintheër 1:9</p>	<p>Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed. Handelingen 2:42</p>