

<p>Parents try many ways to influence a child's <b>behavior</b>...a loud voice, rewards, taking away good things, grounding, spanking, even shaming the child. In the end the best result possible is a TEMPORARY change in behavior. <u>God's way is to change the heart.</u> His chosen tools are <b>love</b> and <b>scripture</b>. Neither of these is natural...they are supernatural. Next time your child does something you don't like give him/her a verse to memorize.</p> <p>All verses taken from Het Boek and Used with permission of the IBS</p>	<p>De oprechte mensen die het zien, zullen ontzag voor God hebben en zeggen: Psalmen 52:8</p>	<p>Omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Colossenzen 3:12</p>
<p>Maar wie doet wat Christus van hem vraagt, is vol van de liefde van God. 1 Johannes 2:5</p>	<p>Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God. 1 Johannes 4:7</p>	<p>De HERE verscheen voor hem in de vorm van een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de HERE luid uit. De HERE ging hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot in goedheid en trouw, Die Zijn goedheid aan duizenden betoont, Die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft; Exodus 34:5-6</p>
<p>Ik heb hun verteld wie U bent en zal dat blijven doen. Want Ik wil dat Uw liefde voor Mij in hen zal zijn, en dat Ikzelf ook in hen zal zijn." Johannes 17:26</p>	<p>Het is goed om te doen wat de Here van u vraagt: "Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf." Jakobus 2:8</p>	<p>In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet. 1 Johannes 4:18</p>

<p>Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van zijn broeder houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden Die hij nooit heeft gezien? 1 Johannes 4:20</p>	<p>Vrienden, laten wij elkaar liefhebben want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God. 1 Johannes 4:7</p>	<p>Omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld. Colossenzen 3:12</p>
<p>Blijf als broeders van elkaar houden. Hebreeën 13:1</p>	<p>Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God Zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. 1 Thessalonicenzen 4:9</p>	<p>Maar wie van zijn broeder houdt, leeft in het licht en gaat zijn weg zonder te struikelen. 1 Johannes 2:10</p>
<p>Maar Ik zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Mattheüs 5:44</p>	<p>De HERE geeft genade en ontfermt Zich liefdevol. Hij heeft een onmetelijk geduld en is groot in Zijn goedheid en liefde. Psalmen 145:8</p>	<p>Als iemand Mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van Mij houdt. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben." Johannes 14:21</p>
<p>Ik draag u op van elkaar te houden.. Johannes 15:17</p>	<p>Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Romeinen 5:8</p>	<p>Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte, maar klem u vast aan het goede. Romeinen 12:9</p>

<p>Houd veel van elkaar, als broeders en zusters, en laat elkaar uw waardering blijken. Romeinen 12: 10</p>	<p>Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met God. 1 Johannes 4:16</p>	<p>Want lang voor die tijd heeft de HERE tegen Israël gezegd: Mijn volk, Ik heb van u gehouden met een eeuwigdurende liefde; liefdevol heb Ik u naar Mij toegetrokken. Jeremia 31:3 31:3</p>
<p>Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze misdaden dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. Efeziërs 2:4-5</p>	<p>De HERE, uw God, is bij u. Hij is een held, Die u verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over u zijn. Hij zal u liefhebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Zefanja 3:17</p>	<p>Assyrië kan ons niet verlossen en ons militair overwicht baat ons niets. Wij zullen nooit meer tegen onze afgoden zeggen: 'U bent onze God.' Want van U alleen ervaren de wezen medelijden." Hosea 14:4</p>
<p>Als iemand zegt dat hij van God houdt, maar een hekel aan zijn broeder heeft, is hij een leugenaar. Als hij niet van zijn broeder houdt die hij kan zien, hoe kan hij dan van God houden Die hij nooit heeft gezien? 1 Johannes 4:20</p>	<p>De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. 1 Johannes 4:10</p>	<p>Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. 1 Corinthiërs 13:2</p>
<p>Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan. 1 Corinthiërs 13:3</p>	<p>De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; 1 Corinthiërs 13:4-5</p>	<p>zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. 1 Corinthiërs 13:6-8</p>

<p>Kortom, er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. 1 Corintiërs 13:13</p>	<p>Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte eenheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij. Johannes 17:23</p>	<p>Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Johannes 13:34</p>
<p>Als iemand Mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij van Mij houdt. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hem houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben." Johannes 14:21</p>	<p>Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u de broeders oprecht liefhebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. 1 Petrus 1:22</p>	<p>Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar mee en houd van elkaar. 1 Petrus 3:8</p>
<p>En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel zonden. 1 Petrus 4:8</p>	<p>Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. 2 Petrus 1:5-7</p>	<p>Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze wereld leven zoals Christus er leefde. 1 Johannes 4:17</p>
<p>Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Hebreeën 10:24</p>	<p>Het is goed om te doen wat de Here van u vraagt: "Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf." Jakobus 2:8</p>	<p>Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door wat je zegt en doet, door je liefde, geloof en zuiverheid. 1 Timotheüs 4:12</p>