

<p>Dear Mom/Dad: The great curse of television is that the actors SIN and get away with it. In real life that just doesn't happen...sin warps and kills.</p> <p>Our children TRULY need to know right from wrong, but they also need to know wrong has consequences far beyond a spanking or grounding.</p> <p>How we pray these cards are a starting place . You might insist they memorize a card BEFORE watching your SINvision.</p> <p>All verses taken from Het Boek and Used with permission of the IBS</p>	<p>Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en sluiten wij ons af voor wat Hij zegt.</p> <p>1 Johannes 1:10</p>	<p>Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde.</p> <p>1 Johannes 1:9</p>
<p>Hij nam de straf voor onze zonden op Zich en maakte ons één met God. Hij is het offer voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld.</p> <p>1 Johannes 2:2</p>	<p>Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken.</p> <p>1 Johannes 3:8</p>	<p>God heeft zelfs opstandige, ongehoorzame engelen niet gespaard, maar in de afgrond gegooid waar zij in donkere holen opgesloten blijven tot de dag van het grote oordeel.</p> <p>2 Petrus 2:4</p>
<p>Wie zondigt, overtreedt de wet van God, want elke zonde is een overtreding van die wet.</p> <p>1 Johannes 3:4</p>	<p>U weet dat de Zoon van God mens geworden is om onze zonden te kunnen wegnemen. En Hij kon dat omdat Hij nooit gezondigd heeft.</p> <p>1 Johannes 3:5</p>	<p>De HERE verscheen voor hem in de vorm van een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de HERE luid uit. De HERE ging hem voorbij en riep: HERE, HERE, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot in goedheid en trouw, Die Zijn goedheid aan duizenden betoont, Die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft; Exodus 34:6</p> <p>De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken.</p> <p>1 Johannes 4:10</p>

<p>Maar wie blijft zondigen, bewijst daarmee dat hij bij de duivel hoort, die nadat hij voor het eerst gezondigd had, altijd is blijven zondigen. Maar de Zoon van God is gekomen om aan de activiteiten van de duivel een einde te maken. 1 Johannes 3:8</p>	<p>Wij weten dat ieder die een kind van God is, niet zondigt; want de Zoon van God beschermt hem en de duivel kan hem niets doen. 1 Johannes 5:18</p>	<p>Alle onrecht is zonde, maar niet alle zonde is dodelijk. 1 Johannes 5:17</p>
<p>Want volgens de Boeken zitten alle mensen in de macht van de zonde. De enige manier om aan de macht van de zonde te ontkomen is: op Jezus Christus te vertrouwen. Galaten 3:22</p>	<p>Broeders, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Galaten 5:13</p>	<p>Maar wie van zijn broeder houdt, leeft in het licht en gaat zijn weg zonder te struikelen. 1 Johannes 2:10</p>
<p>Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest; dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Galaten 5:16</p>	<p>Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid; Galaten 5:19</p>	<p>Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen. Galaten 5:24</p>
<p>Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. Galaten 6:8</p>	<p>Maar God heeft ons Zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Romeinen 5:8</p>	<p>Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte, maar klem u vast aan het goede. Romeinen 12:9</p>